



Organ för svenskarna i Estland.

Festlig studentavslutning i Haapsalu.

Tisdagen den 1 juni samlades lärare och elever vid Haapsalu gymnasium och mellanskola till festlig avslutning för årets abiturienter.

Den blandspråkiga högtiden började med estnisk morgonbön av pastor Kohandi och svensk av prosten Pöhl. Därefter följde körsång av estniska och svenska studenter. Den svenska "studentsången" skördade mäktiga applådor.

Rektor Uksti vände sig i varma ordalag särskilt till dem som i denna stund för sista gången samlats som elever i den rymliga aulan. Därefter följde hälsningar från S. O. V. som framfördes av prosten Pöhl, för fjärde klassen talade svenske gymnasieeleven Vähk vilket besvarades av abiturienten Edvin Lagman. Magister Sven Boräng talade såsom klassföreståndare till dessa som nu lämna skolan. Även riktade han på klingande estniska, ett tack till de estniska abiturienterna, och uttalade förhoppningen, att den påbörjade samhörigheten i uppbyggandet av båda nationernas gemensamma fosterland måtte fortleva. Särskilt iögonfallande var den hjärtlighet varmed de svenska och estniska studenterna och eleverna lyckönskade varandra. Efter avsjungandet av hymnen slutade högtidligheten.

På kvällen anordnades på skolan traditionell té- och musikafon för studenterna. Följande svenska studenter utexaminerades: Edvin Lagman, Maria Lindström, Lennart Nilsson, Elmar Nyman, och Anders Stenholm.

Kursavslutning på Birkas.

Söndagen den 9 maj hölls avslutningsaktus på Birkas. Ett hundratal personer hade infunnit sig, de flesta från Nuckö men även från Wormsö, Rikull, Sutlep och Odinsholm. Bland de närvarande märktes S.O.V.s ordförande M. Westerblom och kyrkoherde Danell med fru samt flera av svenskbygdens folk-skollärare.

Programmet inleddes med psalmen: Den blomstertid nu kommer, varefter styrelsens ordförande höll ett manande tal till de avgående eleverna, vari han påminde dem om de uppgifter, som väntade dem i hemmen. Därefter förrättade rektor Byström utdelning av betyg och premier, och tog med några allvars ord farväl av vinterkursens elever. Den högtidliga aktusen avslutades med några gripande ord av kyrkoherde Danell, varvid han påvisade de många beröringspunkter, som finnas mellan det svenska och kristendomen.

Deltagarna bjödos därefter på kaffe och tillfälle gavs att bese den vackra utställningen av elevernas handarbeten i kvinnlig och manlig slöjd samt byggnadsritningar. Medan de äldre började draga sina färde samlades ungdomen på gräsplanen till en stunds lekar. Hos deltagarna efterlämnade dagens högtidlighet ett ljusst minne, och man kan hoppas, att i framtiden allt flera möta upp till denna dag.

Sveriges utrikesminister besöker Birkas folkhögskola.

Söndagen den 13 juni besöker Sveriges utrikesminister exc. Sandler Birkas folkhögskola. Exc. Sandler har uttryckt en önskan att få tala till estlandssvensk ungdom. Då det gives estlandssvenskarna ett så gott tillfälle borde det tagas i akt och så många som möjligt komma till Birkas söndagen den 13 juni. I samband med. exc. Sänders besök, besöker också Estlands bildningsminister A. J a a k s o n Birkas.

Estland har fått sin första undervattensbåt.

I tisdags anlände från England undervattensbåten Kalev till Tallinn. Undervattensbåten hälsades välkommen hem av befälhavaren för stridskrafterna till sjöss kapten V. Grents och andra högre officerare som hade åkt ut i närheten av Rågö för att möta den. Resan från England hem hade gått lyckligt trots den rådande stormen.

Ålandsfartyg segrade i vetekappseglingen.

I årets stora vetekappsegling från Australien har segern hemförts av de båda finska segelfartygen Pommern och Passat, båda tillhöriga skeppsredare Gustav Erikson i Mariehamn. Fartygen ha båda använt 94 dagar för resan.

Rektor Pelle Byström.

Grödans skötsel.

I.

För en som är född och uppväxt i staden och inte har mera bekantskap med jordbruk än vad han kunnat inhämta under söndagspromenader på landet, kan det nog förefalla, som om jordbrukaren efter vårbruket inte hade annat att göra än att sitta och se på hur grödan växer. Men vi jordbrukare veta bättre besked.

För det första är tiden mellan sådd och skörd en tid full av spänning, många gånger också full av svikna förhoppningar men ibland även av glädje och tillfredsställelse. Från det ögonblick plantorna sticka upp ur jorden, följa vi dem med vaksamt öga, vi lida, då torkan försöker att med all makt göra slut på unga växternas levnadsmod eller då skadedjur och sjukdomar överfalla våra skyddslingar. Men vi glädjas också så mycket mer, då regnet kommer i rätt tid och vi se, hur växterna på nytt hämta kraft. Så växlar det emellan hopp och misströstan tills skörden kommer, i många fall stå vi maktlösa, men det finns också en hel del, som man kan göra för att hjälpa det växande.

För att ta ett exempel, så veta vi ju alla, att av ett potatisland, som inte skötes under växttiden, skall man inte vänta sig mycket i skörd. Det gäller att hålla ogräset borta och att hålla luckert i jorden, endast så kan man vänta sig att få ett gott resultat. — Men det finns också mycket annat, som kan göras för att hjälpa växterna. I första hand gäller detta rotfrukterna: rovor, kålrötter, foderbetor o. s. v. Ibland kan man få se rotfrukterna stå och trängas med ogräs, som förkväva dem alldeles, på andra ställen kanske ogräset är bortplockat men plantorna stå för tätt, så att de inte få rum till att växa och utvecklas.

Det första villkoret för att man skall få god skörd av rotfrukter är att man håller ogräset borta. Rotfrukterna äro mycket känsliga för ogräs. Det duger inte att låta ogräset stå

tills det är en handsbredd eller mera högt, då har det redan gjort alltför stor skada, utan det måste tagas så fort det kommit upp. Rotfrukterna måste också ha tillräckligt med plats. Rovor, kålrötter och foderbetor trivas bäst, om de ha omkring 50 cm mellan raderna och 25—30 cm mellan varje planta i raden. Bäst är det att gallra bort överflödiga plantor, då de fått fyra blad, och då skall man inte heller vara rädd för att taga bort så många som behövs. De kunna nog se vackra ut, men få de stå kvar, blir det bara små pinkiga rötter, som det knappt lönar sig att taga upp.

En annan sak, som är minst lika viktig, är hackningen. Denna tjänar flera ändamål. Först och främst dödar man därigenom ogräset. Att plocka ogräs är ett tidsödande och ledsamt arbete, men hackning går fort och bekvämt, med hackan kan man komma åt ogräset långt tidigare, än om man skall vänta, tills det blir så stort, att man kan plocka det med händerna.

Så fort plantorna synas i raden hackar man första gången, och sedan upprepas hackningen med 10—15 dagars mellanrum tills plantorna täcka raden och sedan själva kunna hålla ogräset borta.

Vidare håller hackningen ytan lucker. På det sättet kan luft tränga ned till rötterna, och det är en sak som de behöva. På samma gång bevarar man fuktigheten i jorden. Det kan se märkvärdigt ut, om man går och hackar då det är torrt, men det är i alla fall det bästa medlet att hålla vattnet kvar i jorden. Detta är särskilt viktigt under torra försomrar, som det ju för det mesta är. Det luckrade jordlagret ligger då som ett täcke, som hindrar vattnet att dunsta bort, strax under "täcket" är jorden svart och fuktig.

Efter den första hackningen, som göres grund, bara ett par cm, följer som sagt flera hackningar, åtminstone bör man hacka en tre, fyra gånger under sommaren. Men man skall aldrig hacka strax efter regn, då marken är våt, då endast trampar man ihop jorden, så

Vårbrytning.

Det är med en underlig glädje vi bevittna den period i naturens växling som vi beteckna med namnet vårbrytning. Det ligger något hemlighetsfullt däri. Men liksom livet och ljuset i naturen bryta sig fram under vårens friska dagar, så är det även en vårbrytning hos människan, och huru länge man än lever och vilka erfarenheter man än får uppleva, så ilar tanken gärna tillbaka till de dagar då vårbrytningen skedde.

Men den vårbrytning jag egentligen syftar på, är det lilla mästerverk som de nyutexaminerade studenterna vid Svenska gymnasiet i Haapsalu ha utgivit. Det är deras avsked och tack till lärare och kamrater. Det lilla häftets innehåll är genomgående bra — det ser ut som vi i E. Lagmans person skulle få vår första estlands-svenske diktare. T. ex. dikten "Det gamla templet" tål nog vilken kritik som helst om man förutsätter att den är skriven av en nybakad student. Hela häftet skvallrar om att en god kamratanda, en frisk humor och ett gott humör härkat bland eleverna vid gymnasiet.

Jag kan rekommendera "Vårbrytning" till alla och uttala vår önskan till de som nu upplevat en vårbrytning i livet: per a'spera ad a'stra.

Opl.

*Bliv medlem i S.O.V.
och prenumerera på
KUSTBON*

att den blir hård, och ogräset dör inte heller så bra då. Den sista hackningen göres djupare än de andra och samtidigt kan man "kupa" plantorna något, d. v. s. jorden föres intill plantorna en smula. — Försök att göra som jag beskrivit, och resultat skall icke utebliva, så vida det annars är någorlunda bra sommar och det finns tillräckligt med fuktighet i jorden. —

Folkskolornas pristävlan

Ett midsommarnatt/sminne.

Det var midsommarafton. Solen sjönk i havets famn och förgyllde molnen. Sjön var spegelblank och stilla. Ljumma vindar smekte gräset och skogen susade sakta sin aftonhymn...

En sådan afton gick vi ut för att gå. Klockan var 1/29 och det var ännu alldeles ljust. Vi skulle gå och se på midsommareldarna.

Vinden hade nu redan lagt sig och endast då och då blåste den sakta. Fåglarna hade varit och en krupit till sitt sovläger. Emellanåt flög ännu någon skrämnd fågel upp, som hade blivit störd i sin sömn. Skogens sus hade tystnat. Naturen sov i midsommarnatten...

Vi hade hunnit ut ur skogen. Midsommareldarna speglade sig i vattnet och ett sorl av röster hördes tydligt. Ett dragspels skrikande toner verkade så störande i den stilla natten. Syrenerna doftande nästan berusande. Kalla ångor började stiga från havet och bredde ut sig överallt. De påminde om flor och älvor som dansade kring tuvor och buskar.

Vi nalkades elden. Människorna syntes svarta. Dansande par gledoljudlöst på den mjuka mossan. Flera och flera människor kommo till, sorlet växte. Det blev riktigt uppsluppet kring elden. Man pratade och skattade och stojade.

Tiden led. Det blev mörkare men det var ändå så ljust att man såg varann. Dansen var i full gång. Elden på andra sidan sjön sände en röd, lång dallrande strimma ut på det mörka vattnet.

Småningom började det ljusna. Eldskenet syntes matt i den gråa dagern. Människorna började gäspa och sträcka på sig. Vi började gå.

Vinden hade vaknat. Skogen susade dovt och mörkt sin morgonhymn. En kör av drillande fågelröster lovsjäng den Allsmäktiga...

De kalla dimmorna började skingras och vi nalkades hemmet. Klockan var 2, när vi kom hem. Det var svårt att somna, ast jag var så trött.

Våren och sommaren.

Man längtar alltid efter våren. Med våren kommer solen och värmen hit till oss, efter att ha varit fängslad av kölden. Då solen börjar sända sina varma strålar ner till jorden, börjar marken grönska. Flyttfåglarna börja komma från söderns länder. Först kommer lärkan som kallas vårens budbärarinna. Varje morgon sjunga fåglarna tidigt, och sedan hela dagen. De börja bygga sina bon. Blommorna spira upp den ena efter den andra. Tranorna flyga här förbi och så kommer storcken. Snart får man också höra göken ropa. Så skall mor ut på åkern för att plöja och harva. Sedan skall hon köra gödsel till åkern. När åkern är plöjd, sår man ner vete, korn, havre och potatis. Sedan allt på åkern är färdigt, gräver man i trädgården för att plantera blommor. Efter en tid börja träden få sina knoppar. Och snart slå dessa ut och träden få sina gröna blad. Efter en kort tid får man se frukträden slå ut i full blom. Då stå träden vita, som om de voro översållade med snö. Från de träden få vi om hösten många goda frukter. Så kommer sommaren och med den allt roligt. När sommaren kommer växer gräset stort, och snart får man gå med lien och slå det. Sedan det har torkat 3-4 dagar går man ut med hövagnar och åker hem det. Då detta arbete är undanjord får man vila sig lite. Så kommer skördarbetet. Man går ut på åkern och slår rågen. Först går far med lien och slår, så komma kvinnorna och binda rågen till kärvar. Sedan den stått någon vecka på åkern och torkat, köres den hem. Hemma står den också några dagar och torkar sedan tröskas den. Då allt är färdigt får man ren säd och av säden blir det bröd åt många.

Minnat av den ljusa sommarnatten och eldarna, den sagolika skymningen och naturens skönhet lever ännu kvar som en vacker dröm i själen...

Hemmet.

Hemmet är den bästa platsen på jorden. Då man har ett hem, kan man vara nöjd och lycklig. Man har far och mor syster och bror och allt vad man behöver. Fastän hemmet är litet och ringa, är det ändå en tillflykt-sort här på jorden. Många äro, som inte ha ett hem, men här på Runö är det så att ingen saknar ett sådant. Det är också många som lämna hemmet och ge sig ut i världen. När man är i hemmet och måste arbeta, tycker man att det är tråkigt, men när man är borta längtar man efter arbete i hemmet. Hemma måste man sköta alla sysslorna, när mor är på utarbete. Man måste koka maten tills mor kommer hem så att hon får äta. När då maten är färdig måste djuren få sitt. De ska få både hö halm och vatten. Sedan när djuren fått sitt, ska man åter in, man ska diska och sopa golvet m. m.

Om våren är det i hemmet allra vackrast. När man kommer från skolan skall man kratta i trädgården. När man fått den fin skall man ut på åkern och hjälpa mor. Sedan på kvällen när klockan är omkring fyra eller fem, skall man ut efter korna, som äro på bete. När man kommer hem skall man sätta in dem i ladugården, var och en i sitt eget bås. Så äro hästarna, som man skall sköta om. När allt är färdigt om kvällen, går man och lägger sig. När man då är mycket trött, så somnar man genast. Sedan nästa morgon när man vaknar, skall man stå upp och äta. Sedan skall man diska, bädda sängarna och sopa golvet. När det är gjort vaknar lillebror, och då skall man kläda på honom och ge honom mat. När det är gjort ser man ett par gånger först över läxan. Sedan tager man skolkläderna på sig och klär även lilla syster. När det är gjort tagar man böckerna och springer till skolan. När man då om eftermiddagarna kommer hem, skall man ut och valla fåren eller

(Forts. sid. 4).

Folkskolornas pristävlan.

Våren.

Drivorna smälta till vatten och böljorna glittra. Bäckarna, som om vintern varit fångslade, sorla klart. Tjälén har gått ur marken. Solen lyser varmt. Landsvägrna, som ha varit smutsiga bli torra av solskenet. Allt får nytt liv, Blommorna börja knoppas och pryda gårdar och fält. Först av dem se vi blåsippor, vitsippor och gullvivor, De äro alla vackra. Barnen ha då roligt för att få plocka dem. De springa ute. När de finna några blommor, föra de dem hem och visa för mor. Gräset börjar gro och växa. Träden få sina sköna löv. Alla växter bli gröna. Flyttfåglarna komma tillbaka hit till sina kära födelsebygder, för att här få lägga sina ägg. På vårt gårde finns följande fåglar: starar, lärkor, svalor o. s. v. Stararna ha nyss kommit från södern. De resa dit varenda höst. Det är för kallt att vara här om vintern för de små fåglarna. Stararna lägga sina ägg i starholkarna. De äta korn, bröd och insekter. Varje dag sätta vi ett bräde i trädet, där starholkarna äro. På brädet lägga vi bröd och korn. De äro så vana, att de t. o. m. komma in i stugan. om fönstren eller dörrarna äro öppna. Svalorna bygga sina bon under vårt tak. De få då bråttom, när bona skola förfärdigas. När bona äro färdiga skratta och kvittra de hela dagen igenom. Så lägga de sina

göra något annat arbete. Om våren brukar far alltid resa från hemmet ut i sjön för att jaga säl. När han sedan kommer hem skall mor gå med hästarna och hemta den fångst han fått. Då de ha fått hem sälarna tager han en kniv och skär loss skinnet och fettet från sälkroppen. Sedan sätter han skinnet i en tunna och fettet i en annan och så resa många män till staden och sälja vad de under vintern ha fångat. Så börjar han med allt arbete som han försummat den tiden då han var ute i sjön. Hemmet är ändå allra bäst fast man där får arbete för sitt bröd.

små ägg, fyra eller fem. Sedan ruva de. En vacker dag kommer det små ungar ut ur äggen. Å, en sådan fröjd! Ungarna sova under mors vingar. Hon fångar mygg och insekter åt dem, samt lär dem flyga. När de ännu äro små och icke kunna flyga, passar katten varje dag på dem, för att få ett gott byte. Varje dag hålla de på med att lära sig flyga, men de äro först okunniga. I det långa gräset gör katten då och då långa skutt för att fånga dem. När jag fick se katten vara så arg på dem, gick jag dit och tog katten i famnen och förde henne bort därifrån. Senare ha vi ej lovat henne gå dit för att fåglarna bättre skulle kunna trivas. De äta insekter. Därför äro de nyttiga. Svalorna göra sent om våren sina bon. Efter några månader tar våren slut och sommaren får sin början. Sommaren är också en glad årstid. Då finns det alla slags blommor. Skogen samt gräset är grönt. Alla fåglar äro här, och om hösten få de gå tillbaka till södern.

Vintern och våren.

När hösten med alltsitt regn och storm är förfluten kommer vintern. Om vintern snöar det och marken och sjöarna frysa till. När det är tillräckligt med is i havet begiva männen sig ut att jaga sälar. På morgonen stiga de tidigt upp, kläda sig och äta. De kläda sig i vita yllekläder från topp till tå. Sen vänta de den ene på den andre, och när de äro samlade begiva de sig med bössorna på ryggen ut på isen att jaga sälar. De äro borta till sena kvällen. Somliga äro borta två tre dagar. När kvällen kommer koka kvinnorna maten färdig, och vänta sedan att männen skola komma hem. Om någon av männen har fått någon säl, säger han till de sina: "På den eller den staranden lämnade jag den. Gå i morgon bitte och hämta den". Det är roligt att på källkarna dra hem sälarna. Är det dimma storm eller dåligt väder stanna männen hemma och göra något annat arbete. Kvinnornas arbete på vintern

är att spinna väva och sy kläder av det hon vävt. Kvinnorna här ha ganska hårt arbete. På vintern få de sköta hushållet, sköta om djuren ge dem mat och dryck. På sommaren och våren få de sköta åkern, och göra i ordning den för vårbruket. På våren få de köra ut gödseln på åkern för att den skall bli gödd och att det skall bli god frukt. När åkern är i ordning börjar man sätta potatis. Bonden går ut att så havre, vete och korn. Längre fram sår man morötter, kål och mycket annat. På sommaren mognar frukten och på hösten skördar man in den.

les i kitteln under ständig omröring av den däri befintliga blandningen samt kokas $\frac{1}{4}$ timme. Därefter tillsättes blandningen långsamt och under ständig omröring för tak med 2—3 kg och för väggar med 1—2 kg fernissa och slutligen med 4—5 kg förtunnad Falu rödfärg. Ojämnt inblandad fernissa gör den målade ytan fläckig. Lättast kan fernissan jämnt inblandas under omröring med en gammal lövfri kvast. Blandningen kokas under fortsatt omröring $\frac{1}{4}$ timme, varefter färgen är färdig.

För målning av väggar, inhägnader, staket o. d. kan vid beredning av färgen fernissa utlämnas, varigenom dock färgens hållbarhet minskas.

3) Målning. Med svensk färg målas väggar, trätak, inhägnader och andra trätytor.

Målningsarbetet utföres i allmänhet i en omgång. Hyvlade och tidigare målade ytor böra i och för erhållande av enhetlig färgton målas två gånger. Färgen påstrykes med stor pensel eller borste. Vid målning av tak rekommenderas användning av målar- eller trädgårds-spruta, varvid i stället för en vanlig pulverisator en kalkpulverisator användes. Färgen bör, innan den hålles i sprutan, silas genom sil nr. 30. Har fernissan tillsatts färgen, bör under målningsarbetets utförande ständigt tillses, att fernissan vore jämnt inrörd i färgblandningen.

Målning med svenska färger.

I de skandinaviska länderna användas färger och tillämpas en målningssmetod, som efter ursprungslandet — Sverige — äro kända under benämningen svenska färger. Den svenska målningssmetoden tillämpas med särskild framgång vid målning av trämaterial, såsom väggar, tak, staket, grindar, plank och broar av trä. Förutom billighet har denna målningssmetod även den fördelen, att den skyddar träaterialet mot väderlekens inverknings och mossbeläggning samt gör träaterialet mindre eldfarligt.

Vid målning med svenska färger bör i allmänhet iakttagas, att ej färskt, rått trämaterial målas. Vid nya hus kan målning företagas först påföljande år, när som träaterialet hunnit torka. Hyvlade trätyr kunna målas med svenska färger endast med tillsats av fernissa. Den svenska färgen är icke hållbar på av lövträd gjorda list- och spåntak.

Vid målning med svenska färger böra följande arbeten iakttagas: 1) ytans förberedning, 2) färgens blandning och 3) målning.

1) Ytans förberedning. För målning med svensk färg kräves inga större förarbeten. I fråga om tidigare ej målade hus bör träaterialet vara torrt. Före målningen bör mossa och bark avlägsnas antingen med stålborste eller skrapa. Från tidigare målade yta bör gammal lös färg avskrapas.

2) Beredning av färgen. Vid beredning av svensk färg rekommenderas användning av äkta svenska färgämnen, framför allt av svensk röd, s. k. Falu rödfärg, vilket färgämne innehåller 50% kiselsyra och därigenom är hållbar mot väderlekens inverknings. Färgen beredes på följande sätt: i 25 liter kokande vatten upplöses 1 kg järn vitriol och tillsättes denna blandning med 1—1 1/4 kg fint rågmjöl, som dessförinnan med något ur kitteln taget vitriolvatten röres till tjock soppa, noga iakttagande att mjölet ej blir klimgigt. Den erhållna soppan förtunnas med vitriolvatten, hål-

(Forts. sid 7).

Ge ungdomen yrkesutbildning.

Skoldörrarna ha stängts för detta läsår och ett 60—70 elever lämna folkskolan för alltid i svenskbygden. Föräldrarna äro mycket glada över de framsteg barnen gjort, och nu kunna de börja hjälpa till vid jordbruksarbetet, där sådant finnes. Många börja grubbla över barnens framtid och utstaka riktlinjer för densamma. Det blir icke en lätt sak, att rikta den unga människan in på den rätta och mest lämpade levnadsbanan. Stora fel, som senare äro svåra att rätta, kunna begås, och därför bör saken noggrant övervägas i samråd med elevens förra lärare. Att direkt träda ut i livet med de kunskaper folkskolan ger, motsvarar icke nutidens krav, ty den unga skall ytterligare skaffa sig kunskaper till det yrke och sysselsättning, som blir hans livskall. För ändamålet finns det gymnasier och yrkesskolor. De senare ha under sista tiden alltmer gjort sig gällande och komma i framtiden att spela en stor roll i staden såväl som på landsbygden, där behovet är stort på yrkeskunnigt folk på alla områden, såsom affärsmän, snickare, urmakare, smeder o. s. v., för att icke tala om de friare yrkena, vilka kräva en längre tid för utbildningen, till advokater lärare, präster, lärare o. s. v. Konkurrensen är ganska stor på de fria yrkens områden, vilket bör ihågkommas.

Vihaju en yrkesskola Birkas för vårt jordbruks höjande och förkovran, men alla Aibolands söner och döttrar ha icke utsikt att bliva jordbrukare i brist på egen jord, vilket givit anledning till emigration i större skala än tidigare varit fallet. Den enda utvägen, att knyta en del av ungdomen vid fosterjorden är, en tidsenlig yr-

Camping i Estland

På Shilovo gods — 30 km. från Petseri — erbjudes möjlighet till camping. Naturskön trakt, bad, måltidsinackordering. adress: Lydie Aivasov, Shilovo möis

Laura, Eesti.

Vormsö.

Abiturienterna vid Vormsö folkskolor samlades söndagen den 30 maj på prästgården till avslutningsfest.

Högtidligheten öppnades av Länsstyrelsens representant prostén Pöhl, varefter bildningsministern kol. Jaakson's tal till de unga åhördes genom radion. På Hullo skolas vägnar talade skolföreståndaren A. Nyman för Norrby skola talade skolföreståndaren J. Berggren, för Kärrslätt skola läraren A. Vesterblom. Kommunalordföranden A. Kornblom framförde kommunens hälsning, hemmansägaren A. Vikström talade för S. O. V. och eleven Maria Lindström frambar elevernas tack till alla myndigheter och lärare. Abiturienternas kör sjöng några lyckade nummer under ledning av läraren A. Vesterblom.

Samkvämet avslutades med gemensamt tebord och en gruppbild utav de avgående.

Det kan hälsas med tillfredsställelse och tacksambet att landets bildningscentrum omhuldad tanken på festlig avslutning även för folkskoleabiturenterna.

Ryska pansarkryssaren "Marat" gästar Tallinn.

Ryska pansarkryssaren "Marat" på väg från kröningshögtidligheterna i London anlände i onsdags till Tallinn. Det är första gången under Estlands självständighetstid som ett ryskt örlogsfartyg besöker Tallinn. "Marat" är ett av de största krigsfartyg som finns i Östersjön. Det mäter 23500 ton och har en besättning av 1125 man. Dess kommandör är flaggman Iwanow.

kesutbildning efter råd och lägenhet. Skiekliga och kunniga arbetare kunna alltid slå sig igenom, vart de än komma.

Därför bör lösenordet ljuda: "Ge ungdomen yrkesutbildning," ty sådan kräver vår samtid för att hålla jämna steg med vårt grannfolk och den övriga civiliserade världen.

Homo novus.

En bussfärd i Upplandsbygden.

Det var en vacker söndagsmorgon i slutet av maj då ett hundratal medlemmar ur Svensk-Estniska föreningen och Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet klev på bussarna på S:t Eriksplan i Stockholm. Målet för dagen var Skökloster och Sigtuna — det senare namnet sätter varje estnisk medborgares hjärta att slå i hastigare tempo, om man sätter en ära i att ha varit ute på rövartåg och lyckats skövla och bränna ned en hel stad. Alltså, bussarna rullade iväg på den jämna asfalten och betongen, först genom mera tät bebodda villasamhällen sedan glesare för att så småningom komma ut på riktig landsväg och landsbygd. Vad som fröjdade ens öga, som hade kommit från ett land där vad gäller trevnad omkring stugan och hemmet än är mycket att önska, var den fåring och skönhet som rådde omkring de villor och stugor som lågo i backarna. Nu i vårens tid då äppel- och körsbärsträden blommade och tulpanerna lyste röda i rabatterna eller på gräsmattorna och man färdades mil efter mil med samma bild framför sig kunde man inte annat än avundas det land där hemkulturen och skönhetssinnet står på en sådan höjd. Vad man särskilt lagde märke till var det stora antalet blommande fruktträd som lågo omkring varje stuga.

Snart voro vi dock framme vid Skökloster — resans första mål — där kyrkan besågs och docenten A. Schück höll föredrag om kyrkans och slottets tillblivelse. Därefter besågs slottet med dess oerhörd rika samling av poträtt, gobelänger och inte minst vapen av tusende slag från äldre tid. Efter intagen lunch fortsattes färden till Sigtuna — en gång i tiden Sveriges huvudstad nu en ydillisk småstad där en del bildningsanstalter arbeta. Där besågos ruinerna efter de kyrkor som en gång funnos och docenten A. Schück höll ett anförande över stadens historia och gamla minnesmärken. En

gammal sigtunabo, den för oss välkände, den allsvenska rörelsens skapare professor Vilhelm Lundström glädde deltagarna med att uppenbara sig. Under middagen som intogs på Stadshotellet höllos flera tal, däribland av professor Lundström som berättade om hur den allsvenska tanken föddes, när han som ung student vandrade ute bland svenskarna på Nuckö och Vormsö och såg hur vi århundradens lopp bibehållit vårt språk och våra bruk. Vi fingo dock inte dröja alltför länge i denna ydilliska stad utom bussarna styrde åter mot Stockholm, och Stgtuna försvann men minnet av resan lever kvar.

Fridolin.

Idrottstävlingar vid Svenska gymnasiet.

Vid Svenska Gymnasiet ha idrottstävlingar hållits.

Resultaten blevo följande:

100 m.

1. U. Wichman 12,3 sek.
2. B. Vähk 12,5
3. L. Nelson 12,8

1000 m.

1. B. Vähk 3,05 min.
2. E. Lagman 3,08
3. L. Nelson 3,12

Längdhopp

1. B. Vähk 5,54 m.
2. L. Lilja 5,26
3. U. Wichman 5,06

Höjdhopp

1. U. Wichman 1,60 m.
2. B. Vähk 1,50
3. L. Slet 1,50

Diskus

1. A. Nyholm 29,66 m.
2. L. Nelson 28,46
3. I. Stahl 28,17

Kula

1. G. Brus 12,44 m.
2. Hj. Städ 11,35
3. L. Lilja 11,27

Spjut

1. B. Vähk 36,00 m.
2. E. Nyman 33,20
3. J. Hammerman 33,00

60 m. för flickor:

1. Aina Dans 8,9 sek.
2. Elin Pöhl
3. Margit Grenfeldt.

Utgivare:

Svenska Odlingens Vänner

Redaktion:

M. Westerblom, ansvarig red
A. Stahl.
N. Blee.
A. Aspelin.

Rütli 3, Tallinn.

Tel. 470-08.

Prenumerationspris:

Inrikes	Utlandet
1 år Ekr 2:—	1 år Ekr. 4:—
1/2 „ „ 1:—	1/2 „ „ 2:—

General Mola har omkommit.

Befälhavaren för Francotrupernas nordarmé i Spanien, general Mola har genom en flygolycka omkommit. Till hans efterträdare har utnämnts general Davila.

Norrköpings Kemiska Undersökningsanstalt

Norrköping. Tel. 1249.

Utför kemiska analyser och provtagningar.
Inneh: Civiling. John Wanselin, stadskemist.

Glöm ej

att Ni inbesparar 20% av arbetstiden om Ni använder

ORSA vedsågblad

Efterfråga dessa i närmaste järnaffär

Tillv: A/B ORSA Sägbladsfabrik,

Ensamförsäljare:

Birger Olssons Järnhandel, Orsa.
Tel. Namnanrop. Telegramadress: Järnbirger.

OTTO JANSSONS SKOFABRIK

Jakobsdal JÖNKÖPING Telefon 23

Randsydd skodon, Mans- och Gosskodon. Slitsarka. Goda passformer.

Efterfråga J—sons skodon. Bör finnas i alla välsorterade affärer.

FENIX

DRUVAN

Föreningsgat. 7.

Engelbrektsgat. 5.

Gå till den av dessa restauranger som är Eder närmast då Ni vistas i

MALMÖ

Intima och hemtrevliga lokaler.

Omtyckta klubbrum.

Direktion: Aktiebolaget Malmörestauranger.

Prima PORTLAND CEMENT

från

A/B Gullhögens Bruk, Skövde.