

Ribben

KUSTBON

Veckotidning för svenskarna i Estland.

Femte årg. N:o 18	Prenumerationspris. Helt år Emk 144:—. 1 månad „ 12:—. I Sverige: Helt år Kr. 9:—. 1 månad „ 0:75. I Finland: Helt år Fmk 18:—. 1 månad „ 1:50.	Utkommer alla onsdagar. Redaktion: N. Blees, Riddaregatan 3, Reval. J. Nyman (ansv.), Ekenäs, Finland.	Annonpris. 2 mk per mm. I Sverige: 10 öre per mm. I Finland: 30 penni per mm För annons, som införes 10 eller flere ggr, räknas 20 % rabatt.	14 juni 1922
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Nyländska studenter gästa utlandssvenskarna.

Några reseintryck av en av deltagarna.

Det var med glada förhoppningar åtta studenter av Nyländs nation gingo ombord på Viola i Helsingfors en tidig stund den 3 juni. Färden bar söderut till stamfränderna på andra sidan Finländska viken. En lång längtan att få se huru svenskarna där nere bygga och bo skulle antligen gå i uppfyllelse tack vare Nyländska studentavdelningen. Även de högre makterna voro bevägna och läto solen stråla från första dagen till den sista.

I Reval mötte herr Blees och några damer. Gästerna fördelades och man skildes åt. På kvällen var ett möte i svenska skolan. Vädret var det mest idealiska pingst väder men det oaktat var skolsalen fullsatt. Kvällens föredrag behandlade finlandssvenskarnas nationella strävanden. Dessutom bjöds på deklamation och sång, både allvarlig och humoristisk.

Tidigt följande morgon bar det västerut. En avdelning på tre man, lektor Einar Pontán, doktor Hugo Ekholm och mag. Curt Segerstråle, styrde kosan till Rågöarna, där de höllo föredrag, till en del belysta med ljusbilder. De övriga, studd. Erik Lagus, Håkan Lindberg, Nils Gripenberg, Bertel Hintze och Kurt Tötterman, hade Ormsö som mål. På färden slöt sig till skaran hr Kihlberg från Sverige, känd för mängen estlandssvensk. Han blev en god färdkamrat och „bärande” kraft!

På Ormsö möttes vi av lärar Nyman och rektor Andersson. På kvällen hölls ett möte i skolsalen i Hullå med ljusbilder från Svenskfinland och Fänrik Ståls sägner samt sång och deklamation. Följande dag försiggick ett stort friluftsmöte utanför kyrkan med 200—300 åhörare. Föredragen behandlade den allsvenska rörelsen samt Sverges stormaktstid och Estlands roll därvid. Programmet bjöd därtill även nu på sång och deklamation. En av oss tackade med några ord för det hjärtliga mottagandet. Vi hade kommit för att i någon mån giva uppmuntran i den hådda men stolta kamp som estlandssvenskarna fört för sitt fädernearv, sitt språk och sin odling. Vi svenskar på båda sidor om Finländska viken ha ju så mycket gemensamt. Vi tala ju samma härliga svenska språk och i våra ådror flyter ju samma svenska blod och i glädje som i sorg böja vi vårt huvud inför samma Gud. Detta första besök skall endast vara början och kommer att följas av många andra. De band, som nu knutits, skola aldrig brista. — Stämningen var den bästa. I mångens öga lyste en glädjetår. Vi höjde ett ärligt fyrfaldigt nyländskt leve för de kära ormsöborna. Så några kraftiga handslag. Tack — välkommen snart igen och så drog vi vår färde följda av kraftiga hurrarop. Det bar i väg till Nuckö, dit vi anlände på nattsidan.

Rågögruppen hade inträffat där tidigare och hunnit med ett möte på Birkas. Följande dag anordnade tre av oss ett möte i Höbring med föredrag, ljusbilder, sång och deklamation. Två av Rågöfararna begävo

sigt till Ormsö. På eftermiddagen hölls på Birkas ännu ett möte med ljusbilder. Lektor Pontán tackade rektor Andersson och lärarna vid folkhögskolan för deras hängivna arbete samt lade estlandssvenskarna på hjärtat att de med kärlek skulle omhulda sin skola. Följande morgon, förestod återfärden oåterkalleligen. Alla samlades i Hapsal där några av deltagarna höllo en föreläsning vid de nyöppnade fortsättningskurserna för svenska folkskollärare. Till Reval kommo vi betydligt försenade. I svenska skolan hade en talrik skara väntat i en god timme. Vi bjödo på Svenskfinlands bygder och Fänrik Ståls hjältar, i ord och bild, samt Mörne i dikt och prosa. Vid midnatt växladess några hjärtliga ord till tack mellan värdar och gäster samt många kraftiga handslag, som talade mera än vad ord förmå. Några få timmar därefter stodo vi på Ebba Muncks däck och bjödo farväl med sång och leverop.

Broder Blees, Pöhl, Andersson, Nyman och alla ni andra, ingen glömd, ett hjärtevarmt tack för de alltför korta men dock så innehållsrika och oförgätliga stunder som vi tillbragte tillsammans med er, ett tack för den stora gästfrihet som mötte oss från första stund till sista. De vänskapsband, som knötoss, skola vara en fast brygga över viken, som skiljer, och på den skall våra tankar ofta vandra över till er, tills vi själva igen kunna komma.

Tack!

En av de åtta.

Sommarkurser för lärare.

Den 7 juni öppnades i Hapsal de svenska sommarkurserna för lärare. Kurserna äro egentligen kompletteringskurser till de lärarekurser, som redan ha hållits tre somrar å rad. Deltagarnas antal är 18. Föreläsningar hållas i zoologi, botanik, geologi, fysik, kemi, svenska språket, matematik, teckning m. fl., sammanlagt 300 föreläsningar.

30 svenska barn från Estland få resa till Sverige.

Genom Riksföreningens för svenskhetens bevarande i utlandet tillhjälp få i år under sommarmånaderna 30 estlandssvenska barn i åldern 10—14 år resa över till Sverige. Resan skall bli omkring den 1 juli. Hemtagningen av feriebarn till moderlandet är en mycket viktig sak, som på sitt sätt kommer att stärka sambandet med Svenskestland och Sverige.

Riksföreningens för svenskhetens bevarande i utlandet årsbok 1922

har utkommit och finnes att tillgå på Riddaregatan 3, Reval, där medlemmar i S. O. V. kunna erhålla den. Den innehåller bl. a. bilder från Birkas folkhögskola och Rågö samt en reseskildring till Estland av Jakob Bles.

Ny svensk kyrka på Vormsö.

Inviges av Sverges ärkebiskop Söderblom.

Rev. Bote berättar, att Sverges ärkebiskop Söderblom i början av juli skall inträffa i Estland, där han skall inviga den nya svenska kyrkan på Vormsö.

Transitotrafiken Eesti—Ryssland.

Transitotrafiken mellan Estland—Ryssland omfattade under maj månad 4,848 vagnslaster. — Eta.

Estlands representation i Moskva.

Nytt sändebud.

Estniska blad förmåla att riksdagsdeputeranden A. Birk mottagit den honom erbjudna sändebudsposten i Moskva och kommer med det första att begiva sig till Ryssland. Förra estniska ministern Moskva T. Wares handhar ad interim ministermandatet tills Birk ankommit till Moskva.

Sovjetdemonstration mot Estland.

En protestnot överlämnad i Moskva.

Estländska legationen i Moskva har till rådsregeringen överlämnat en protestnot med anledning av de mot Estland riktade fiendliga demonstrationerna i Ryssland.

Petersburgs hamn såsom konkurrent till de baltiska hamnarna?

Letaagenturen berättar, att sovjets transportkommisariat beslutat ansenligt nedsätta frakttarifferna på järnvägslinjen Moskva—Petersburg för att därigenom bereda Petersburgs hamn tillfälle att upptaga konkurrens med de baltiska hamnarna.

I anledning av det förestående meddelandet framhåller Rig Rundschau, att Petersburgs hamn knappast blir i stånd att effektivare konkurrera med de baltiska hamnarna, då Neva-metropolens hamnanläggningar befinna sig i ett så uselt skick, att utländska fartyg ej gärna vilja anlöpa Petersburg.

Utlandet.

Utlandsnyheter.

Skatterna i Frankrike äro nu 5 gånger större än före kriget. Men ändå fortsätta dess statsmän att med en vanvettig militarism göra landet till Europas Preussen.

Handelsavtal har slutits mellan Italien och Ryssland.

Utrikesminister Holsti har utträtt ur finska regeringen med anledning av att riksdagen uttalat missnöje med hans närmanden till Polen.

Vid valen till generalråden i Frankrike ha vänsterpartierna vunnit 50 platser. Kommunisterna och socialisterna röstade med gemensam partibeteckning.

Islands riksdag har beviljat 20,000 kr. för att undersöka möjligheterna att skaffa sig nya marknader för landets fiskexport. Man vill ej vidare ha något med Spanien att göra.

Bilfabrikanten Ford är uppställd som oavhängig kandidat vid nästa presidentval.

Tjeckoslovakien har slutit ett avtal med Ryssland rörande ekonomi och ömsesidig neutralitet.

Lettlands budget 1922-23.

Inkomsterna överstiga utgifterna med 250,000 rubel.

Riga, fredag. Konstituerande församlingens budgetsutskott har godkänt budgetförslaget för 1922—23. Inkomsterna stiga enligt förslaget till 7,773 miljoner rubel och utgifterna till 7,523 miljoner. — Leta.

De norska spritsmugglarna skola få det hett.

Kristiania, fredag. Norge har i dagarna från Tyskland inköpt ett fartyg, som tidigare använts som jagare och utvecklar en hastighet av 40 knop. Fartyget skall användas för bekämpande av spritsmugglarna. — Radio.

Den åländska kulturfesten i midsommar.

Det rikssvenska inslaget.

För det rikssvenska deltagandet i midsommarens åländska kulturfest svarar Stockholms körförbund samt Kulturella ungdomsrörelsen och Svenska folkdansringen. Dessa organisationer, som sammanlagt sända bortåt 300 medverkande, komma, som förut omtalats, att midsommardagens afton i Marihamn, gemensamt anordna en stor rikssvensk friluftsfest. Körförbundet framför under Sven Lizells dirigentskap vid denna fest sänger av Heimer, Peterson-Berger, Stenhammar, Svedbom och Söderman, av den sistnämnde bl. a. Sex visor i folkton. Kulturella ungdomsrörelsen sänder en gymnastiktrupp med löjtnant Martin Uhlén som ledare, och ett folkvisedanslag. Den stora samman slutningen Svenska folkdansringen blir företrädd av en brokig, nationalklädd skara på 100 ungdomar, som framvisar Sverges vackraste folkdanser. Folkdansuppvisningarna föregås av en spelmansstämma, vari några av Sverges främsta tolkare av den gamla allmogemusiken låta höra sig, nämligen riksspelmännen Höök Olof Andersson och Hjort Anders Olson, Rättvik, Dan Danielsson, Värmland, och Olof Ekvall, Småland. Festtalet hålles av börsdirektör Kurt Belfrage. Dessutom hålles följande dag, söndagen den 25, en rikssvensk gillestuga i Badhusets festsal, under medverkan av allmogespelmännen och den populära Delbostintan.

För att erhålla det nödvändiga ekonomiska underlaget för färden anordnas om söndag på Skansen i Stockholm en ungdomsfest med ett rikt program.

— **Ett återseende.** En amerikansk pianist, som nyligen gav soaré i sin egen våning, hade bland sina gäster storfurst Boris av Ryssland. Då denne anlände, steg betjänten fram för att taga hand om hans ytterkläder. I stället för att låta honom göra detta omfamnade storfursten honom och kysste honom på båda kinderna. Betjänten var son till en rysk amiral, som hade varit en av storfurstens bästa vänner.

Ryska flottans återuppståndelse.

N. D. A. skriver på ledande plats följande, som är förtjänt av den största uppmärksamhet.

Ett rykte över Riga vet berättat, att på varven i Petersburg och Kronstadt livligt arbetas för återställande av den ryska Östersjö-flottan. Arbetet står under ledning av den utmärkta sakkunskap, som från Tyskland står till buds. Man kan vara övertygad om att de tyska ingenjörerna skola förstå att göra sin sak bra. Huru missvärdade än den ryska flottans fartyg varit av bolsjevikerna, så skola de nog nu inom ett eller annat år hava blivit försatta i ett ypperligt skick. Den maktfaktor, som därmed återuppstår i Östersjö-området, kan ej undgå att få en mycket stor politisk betydelse. Visserligen finnas i Östersjön engelska och franska flottor, men de äro relativt små och lära näppeligen kunna ökas, då ju England och Frankrike äro bundna av Washingtonavtalet, som så betydligt reducerar sjöstridskrafterna. Bolsjevikerna däremot äro ju obundna av varje avtal och lära nog ej skrota ned några av de fartyg, som finnas kvar, och som sammanlagt representera ett under nuvarande förhållanden mycket aktningvärt tonnage.

Visserligen äro icke alla de ryska fartygen nya, men deras storlek och artilleristyrka äro respektingivande. Enligt Taschenbuch der Kriegsflo'ten för innevarande år 1922 räknar ryska flottan följande enheter: Linjeskeppen Gangut, Poltava, Marat (tidigare kallad Sebastopol) och Parishskaja Kommuna (tidigare Petropavlovsk), vardera om 26,000 ton med 12 st. 30,5 cm. kanoner och 23 knops fart, byggda år 1911. Vidare linjeskeppen Republica (tidigare Imperator Pavel Pervy) och Andrej Pervosvannij om 18,600 ton med 4 st. 30,5 cm. och 14 st. 20,3 cm. kanoner; fart 18 knop och byggnadsår respektive 1907 och 1906. Långt mera imponerande äro dock pansarkryssarna. Åren 1915—16 färdigställdes (antagligen) de stora slagkryssarna Borodino, Navarin, Ismail och Kinburn, vardera en jätte på

32,000 ton med maskineri på 68,000 hästkrafter, 29 knops fart, 12 grova kanoner av kalibern 35,6 cm. och en massa smärre pjäser. Av äldre dato är pansarkryssaren Rjurik, nämligen från 1906. Den mäter 16,900 ton, med 4 st. 25,4 cm. kanoner och en hel massa något mindre artilleripjäser. Bajan och Admiral Makarov mäta 8,000 ton, ha bl. a. 3 st. 25,3 cm. kanoner och äro byggda år 1907. Dessutom finnas några fartyg kvar av Svartahavsflottan, men de betyda ju intet i detta sammanhang, om de ens någonsin få någon betydelse vidare.

Hela Östersjö-flottans tonnage uppgår som man torde finna, till något över 300,000 ton, när alla även smärre fartyg inräknats, vilket torde vara berättigat sedan tyska ingenjörer gjort dem brukbara. Särskilt de fyra stora nya pansarkryssarna kunna ju betecknas som förstklassiga, i stånd att utslunga en breddsidan av 8,400 kg. vikt. På dessa fullt kapabel besättning och officerare, vilket nog tyskarna sörja för, så är Rysslands herravälde i Östersjön utan konkurrens, och det behöver icke medge randstaterna att leva sitt självständiga liv många timmar längre än som överensstämmer med Rysslands önskinningar. Otvivelsaktigt uppväxer här en betydande fara, och Barthou borde måhända icke så bestämt ha avvisat i Genua att diskutera Tjitterins förslag om avrustning. Denna sjömakts torde även kunna erbjuda Tyskland en viss ersättning för den vackra flottan, som gick till botten i Scapa Flow.

Den nordiska politiken har vant sig vid att betrakta den ryska flottan såsom försvunnen. Om det nu verkligen visar sig vara sant, att denna uppfattning måste revideras, kan detta förvisso icke betecknas såsom angenämt. Våra tre Sverge-båtar om 7,600 ton vardera med 4 st. 28 cm. kanoner bilda ju tillsammans med våra smärre fartyg en mycket blygsam sjömakts i jämförelse med den återuppståndna ryska. I ännu högre grad gäller detta Finlands sjöförsvaret, som väl knappast kommer att spela någon roll alls, i fall det kommer att gälla en kraftmätning. Un-

Sommarkurser för lärare.

Den 7 juni öppnades i Hapsal de svenska sommarkurserna för lärare. Kurserna äro egentligen kompletteringskurser till de lärarekurser, som redan ha hållits tre somrar å rad. Deltagarnas antal är 18. Föreläsningar hållas i zoologi, botanik, geologi, fysik, kemi, svenska språket, matematik, teckning m. fl., sammanlagt 300 föreläsningar.

30 svenska barn från Estland få resa till Sverige.

Genom Riksföreningens för svenskhetens bevarande i utlandet tillhjälp få i år under sommarmånaderna 30 estlandssvenska barn i åldern 10—14 år resa över till Sverige. Resan skall bli omkring den 1 juli. Hemtagningen av feriebarn till moderlandet är en mycket viktig sak, som på sitt sätt kommer att stärka sambandet med Svenskestland och Sverige.

Riksföreningens för svenskhetens bevarande i utlandet årsbok 1922

har utkommit och finnes att tillgå på Riddaregatan 3, Reval, där medlemmar i S. O. V. kunna erhålla den. Den innehåller bl. a. bilder från Birkas folkhögskola och Rågö samt en reseskildring till Estland av Jakob Blee.

Ny svensk kyrka på Vormsö.

Inviges av Sverges ärkebiskop Söderblom.

Rev. Bote berättar, att Sverges ärkebiskop Söderblom i början av juli skall inträffa i Estland, där han skall inviga den nya svenska kyrkan på Vormsö.

Transitotrafiken Eesti—Ryssland.

Transitotrafiken mellan Estland—Ryssland omfattade under maj månad 4,848 vagnslaster. — Eta.

Estlands representation i Moskva.

Nytt sändebud.

Estniska blad förmåla att riksdagsdeputeranden A. Birk mottagit den honom erbjudna sändebudsposten i Moskva och kommer med det första att begiva sig till Ryssland. Förra estniska ministern Moskva T. Wares handhar ad interim ministermandatet tills Birk ankommit till Moskva.

Sovjetdemonstration mot Estland.

En protestnot överlämnad i Moskva.

Estländska legationen i Moskva har till rådsregeringen överlämnat en protestnot med anledning av de mot Estland riktade fiendliga demonstrationerna i Ryssland.

Petersburgs hamn såsom konkurrent till de baltiska hamnarna?

Letaagenturen berättar, att sovjets transportkommissariat beslutat ansegligt nedsätta frakttarifferna på järnvägslinjen Moskva—Petersburg för att därigenom bereda Petersburgs hamn tillfälle att upptaga konkurrens med de baltiska hamnarna.

I anledning av det förestående meddelandet framhåller Rig. Rundschau, att Petersburgs hamn knappast blir i stånd att effektivare konkurrera med de baltiska hamnarna, då Neva-metropolens hamnanläggningar befinna sig i ett så uselt skick, att utländska fartyg ej gärna vilja anlöpa Petersburg.

Utlandet.

Utländsnyheter.

Skatterna i Frankrike äro nu 5 gånger större än före kriget. Men ändå fortsätta dess statsmän att med en vanvettig militarism göra landet till Europas Preussen.

Handelsavtal har slutits mellan Italien och Ryssland.

Utrikesminister Holsti har utträtt ur finska regeringen med anledning av att riksdagen uttalat missnöje med hans närmanden till Polen.

Vid valen till generalråden i Frankrike ha vänsterpartierna vunnit 50 platser. Kommunisterna och socialisterna röstade med gemensam partibeteckning.

Islands riksdag har beviljat 20,000 kr. för att undersöka möjligheterna att skaffa sig nya marknader för landets fiskexport. Man vill ej vidare ha något med Spanien att göra.

Bilfabrikanten Ford är uppställd som oavhängig kandidat vid nästa presidentval.

Tjeckoslovakien har slutit ett avtal med Ryssland rörande ekonomi och ömsesidig neutralitet.

Lettlands budget 1922-23.

Inkomsterna överstiga utgifterna med 250,000 rubel.

Riga, fredag. Konstituerande församlingens budgetsutskott har godkänt budgetförslaget för 1922—23. Inkomsterna stiga enligt förslaget till 7,773 miljoner rubel och utgifterna till 7,523 miljoner. — Leta.

De norska spritsmugglarna skola få det hett.

Kristiania, fredag. Norge har i dagarna från Tyskland inköpt ett fartyg, som tidigare använts som jagare och utvecklar en hastighet av 40 knop. Fartyget skall användas för bekämpande av spritsmugglarna. — Radio.

Den åländska kulturfesten i midsommar.

Det rikssvenska inslaget.

För det rikssvenska deltagandet i midsommarens åländska kulturfest svarar Stockholms körförbund samt Kulturella ungdomsrörelsen och Svenska folkdansringen. Dessa organisationer, som sammanlagt sända bortåt 300 medverkande, komma, som förut omtalats, att midsommardagens afton i Mariehamn gemensamt anordna en stor rikssvensk friluftsfest. Körförbundet framför under Sven Lizells dirigentskap vid denna fest sänger av Heimer, Peterson-Berger, Stenhammar, Svedbom och Söderman, av den sistnämnde bl. a. Sex visor i folkton. Kulturella ungdomsrörelsen sänder en gymnastiktrupp med löjtnant Martin Uhlin som ledare, och ett folkvisedanslag. Den stora sammanlutningen Svenska folkdansringen blir företrädd av en brokig, nationalklädd skara på 100 ungdomar, som framvisar Sverges vackraste folkdanser. Folkdansuppvisningarna föregås av en spelmansstämma, vari några av Sverges främsta tolkare av den gamla allmogemusiken låta höra sig, nämligen riksspelmännen Höök Olof Andersson och Hjort Anders Olson, Rättvik, Dan Danielsson, Värmland, och Olof Ekvall, Småland. Festtalet hålles av börsdirektör Kurt Belfrage. Dessutom hålles följande dag, söndagen den 25, en rikssvensk gillestuga i Badhusets festsal, under medverkan av allmogespelmännen och den populära Delbostintan.

För att erhålla det nödvändiga ekonomiska underlaget för färden anordnas om söndag på Skansen i Stockholm en ungdomsfest med ett rikt program.

— **Ett återseende.** En amerikansk pianist, som nyligen gav soaré i sin egen våning, hade bland sina gäster storfurst Boris av Ryssland. Då denne anlände, steg betjänten fram för att taga hand om hans ytterkläder. I stället för att låta honom göra detta omfamnade storfursten honom och kysste honom på båda kinderna. Betjänten var son till en rysk amiral, som hade varit en av storfurstens bästa vänner.

Ryska flottans återuppståndelse.

N. D. A. skriver på ledande plats följande, som är förtjänt av den största uppmärksamhet.

Ett rykte över Riga vet berättat, att på varven i Petersburg och Kronstadt livligt arbetas för återställande av den ryska Östersjö-flottan. Arbetet står under ledning av den utmärkta sakkunskap, som från Tyskland står till buds. Man kan vara övertygad om att de tyska ingenjörerna skola förstå att göra sin sak bra. Huru missvärdade än den ryska flottans fartyg varit av bolsjevikerna, så skola de nog nu inom ett eller annat år hava blivit försatta i ett ypperligt skick. Den maktfaktor, som därmed återuppstår i Östersjö-området, kan ej undgå att få en mycket stor politisk betydelse. Visserligen finnas i Östersjön engelska och franska flottiljer, men de äro relativt små och lära näppeligen kunna ökas, då ju England och Frankrike äro bundna av Washingtonavtalet, som så betydligt reducerar sjöstridskrafterna. Bolsjevikerna däremot äro ju obundna av varje avtal och lära nog ej skrota ned några av de fartyg, som finnas kvar, och som sammanlagt representera ett under nuvarande förhållanden mycket aktningvärt tonnage.

Visserligen äro icke alla de ryska fartygen nya, men deras storlek och artilleristyrka äro respektingivande. Enligt Taschenbuch der Kriegsflo'ten för innevarande år 1922 räknar ryska flottan följande enheter: Linjeskeppen Gangut, Poltava, Marat (tidigare kallad Sebastopol) och Parishskaja Kommuna (tidigare Petropavlovsk), vardera om 26,000 ton med 12 st. 30,5 cm. kanoner och 23 knops fart, byggda år 1911. Vidare linjeskeppen Republica (tidigare Imperator Pavel Permy) och Andrej Pervosvannij om 18,600 ton med 4 st. 30,5 cm. och 14 st. 20,3 cm. kanoner; fart 18 knop och byggnadsår respektive 1907 och 1906. Långt mera imponerande äro dock pansarkryssarna. Åren 1915—16 färdigställdes (antagligen) de stora slagkryssarna Borodino, Navarin, Ismail och Kinburn, vardera en jätte på

32,000 ton med maskineri på 68,000 hästkrafter, 29 knops fart, 12 grova kanoner av kalibern 35,6 cm. och en massa smärre pjäser. Av äldre dato är pansarkryssaren Rjurik, nämligen från 1906. Den mäter 16,900 ton, med 4 st. 25,4 cm. kanoner och en hel massa något mindre artilleripjäser. Bajan och Admiral Makarov mäta 8,000 ton, ha bl. a. 3 st. 25,3 cm. kanoner och äro byggda år 1907. Dessutom finnas några fartyg kvar av Svartahavsflottan, men de betyda ju intet i detta sammanhang, om de ens någonsin få någon betydelse vidare.

Hela Östersjö-flottans tonnage uppgår som man torde finna, till något över 300,000 ton, när alla även smärre fartyg inräknats, vilket torde vara berättigat sedan tyska ingenjörer gjort dem brukbara. Särskilt de fyra stora nya pansarkryssarna kunna ju betecknas som förstklassiga, i stånd att utslunga en bredd av 8,400 kg. vikt. Få dessa fullt kapabel besättning och officerare, vilket nog tyskarna sörja för, så är Rysslands herravälde i Östersjön utan konkurrens, och det behöver icke medge randstaterna att leva sitt självständiga liv många timmar längre än som överensstämmar med Rysslands önsknningar. Otvivelaktigt uppväxer här en betydande fara, och Barthou borde måhända icke så bestämt ha avvisat i Genua att diskutera Tjitterins förslag om avrustning. Denna sjömakt torde även kunna erbjuda Tyskland en viss ersättning för den vackra flottan, som gick till botten i Scapa Flow.

Den nordiska politiken har vant sig vid att betrakta den ryska flottan såsom försvunnen. Om det nu verkligen visar sig vara sant, att denna uppfattning måste revideras, kan detta förvisso icke betecknas såsom angenämt. Våra tre Sverige-båtar om 7,600 ton vardera med 4 st. 28 cm. kanoner bilda ju tillsammans med våra smärre fartyg en mycket blygsam sjömakt i jämförelse med den återuppståndna ryska. I ännu högre grad gäller detta Finlands sjöförsvaret, som väl knappast kommer att spela någon roll alls, i fall det kommer att gälla en kraftmätning. Un-

der sådana förhållanden skulle Finland komma att sitta synnerligen trångt. Av försvarsförbund med randstaterna och Polen vore intet skydd att vänta mot den ryska sjöstridsmakten. Finlands politik måste väsentligen byggas på neutralitetens bevarande. Också ålandsfrågan skulle lätteligen kunna komma i ett bekymmersamt läge, om man icke kan hoppas på att Ryssland, hur än dess framtid gestaltar sig, dock ogärna lär vilja utmana Europa genom att bryta traktaterna om Ålands neutralisering. Emellertid ha bolsjevikerna, som vi veta, förbehållit sig fria händer i ålandsfrågan. Ryska flottans återuppståndelse är sålunda ur svensk synpunkt ägnad att framkalla allvarliga bekymmer.

Med intresse motses närmare upplysningar om restaureringsplanerna. Möjligt är ju, att hela ryktet är framkommet som ett led i den bolsjevikiska politik, som vill pressa Europa till „vänskaplig” uppgörelse med sovjetregeringen.

En ideal-familj.

De finaste, bästa och lyckligaste människor, jag någonsin känt, bebodde icke ett slott, de hade blott en liten röd stuga med vita knutar. Stugan låg i skogen och omgavs av en liten trädgårdstappa.

Invånarna i stugan utgjordes ej av skolbildade personer, men de förstodo att läsa i naturens bok och att se på livet med öppna ögon. De saknade därför visst icke böcker. Tvärtom, de hade en utvald samling av de bästa författare i olika ämnen, och deras största nöje var att efter dagens arbete hämta vederkvickelse i dessa böcker eller därur taga ämnen till uppbyggliga samtal.

Vilka voro då dessa människor?

Det var en familj av fattigt arbetsfolk, man och hustru och två vuxna barn. Mannen, rätt aldrig, gjorde dagsverken på herrgården. Sonen drog ut i bygden på diverse arbeten. Dottern skötte trädgården och utomhusgöromålen vid torpet.

Familjemodern skötte den inre avdelningen.

Jag vistades en längre tid i trakten och besökte ofta denna familj.

Jag kallar den idealfamilj, detta för den innerliga kärlek och den hänsynsfullhet, de särskilda medlemmarna visade emot varandra. Jag måste säga, att de, trots sin låga ställning i socialt avseende och sin enkelhet voro fint bildade människor. I deras krets hördes aldrig en svordom eller annat rätt ord. Inte sade de mycket till varandra, men det var alltid mening och humor i vad de sade.

I intelligensens bildning stodo de alla högt över traktens s. k. ståndspersoner. Dessa herrar och damer hade nog övervarit den, senaste och dummaste „revyn” i staden. Hade man frågat dem efter Shakespeare, skulle de förmodligen ha trott att det var någon rekordtagare i boxning eller dylikt.

I den lilla torpstugan läste man Shakespeare.

Jag har skäl att kalla dessa människor lyckliga. De hade ej höga anspråk på lyx och vällevnad, men, sannerligen, livets bästa gåvor, själens fröjder, förstodo de att skaffa sig.

Thorbjörn.

(Såningsmannen).

— **Solbad** äro synnerligen nyttiga för hälsan. De kunna i vissa fall till och med bota så svåra sjukdomar som tuberkulos och könssjukdomar, och de äro särskilt nyttiga som förekommande medel mot mycket ont. Att ligga i solen delvis påklädd är felaktigt, ty solstrålarna måste komma i direkt beröring med kroppen för att kunna göra nytta. Solbaden kunna tagas ett par timmar i sträck, blott man vänjer kroppen så småningom. Börja med endast 10 minuter och öka med högst 5 minuter per dag. Tag en avtvättning efteråt eller om vatten finns i närheten — hoppa ned i det och gå genast upp. Avtorkning med handduk!

Utile dulci.

(Såningsmannen).

Lettland beställer lokomotiv i Finland.

Avtal i görningen med Tammerfors Linne- och Järnmanufaktur A.-B., om leverans av 6 lokomotiv.

En representant för de lettiska järnvägarna har drivit underhandlingar med Tammerfors Linne- och Järnmanufaktur A.B. om leverans till Lettland av 6 lokomotiv. De typer bolaget bygger ha befunnits synnerligen lämpliga för de lettiska järnvägarna. Leveranskontrakt har icke ännu avslutats, men torde detta ske de närmaste dagarna.

I sammanhang med denna leverans underhandlar nämnda bolag om köp i Lettland av betydande partier lin. Ej heller detta köp har ännu definitivt avslutats.

Början till slutet?

Den svåra finansnöden i Sovdopien vållar jäsning bland arbetarna.

En viktig konferens i Kremli.

Enligt ett meddelande till Golos Rossiji har i början av juni i Kremli hållits ett viktigt möte i sovjetpolitikens ledande män för diskussion av de åtgärder, vilka borde vidtagas i anledning av rådsrubelns fortskridande avvärdering, som hotar med katastrofala följder. Särskilt framhölls det betänkliga i att massor av arbetare, i synnerhet i landsorten, lämna sina anställningar i sovjets tjänst, då de endast partiellt utfå sina avlöningar, vilka dessutom äro alldeles för låga. Vidare påpekas, att allmänt missnöje ej blott jäser bland arbetarna utan att också röda armén är allt annat än pålitlig till följd av den misär, som råder bland rödgardisterna.

I Moskva cirkulera revoltrykten.

— Herr Meyer är mycket lat. Han ligger hela dagen på sin soffa. Hans fru kommer in och får plötsligt se honom sitta på en stol.

— Vad nu? Ligger du inte på soffan?

— Jag ska strax lägga mig. — Jag ville bara vila mej ett tag.